

Kære Naalakkersuisut, kære borgmestre, (kære mor og far), kære voksne,

Tag jer et øjeblik, og hør hvad vi har at sige. NAKUUSA har samlet 43 børn fra hele landets Meeqqat Isummorsorfii til ét stort Børnetopmøde i 2022. Her har vi, landets fremtid, talt om lokale klimaforandringer i Grønland. Vi samlet det i den her tale og nu vil vi gerne have I lytter til os. Det er alles ansvar at ændre adfærd og sørge for, at der er en verden til os, og til vores børn. Hjælp os med at hjælpe os selv og hinanden. Sammen står vi stærkere.

Hvorfor bruger vi så meget olie, som skaber større og større huller i vores ozonlag og gør vores klima mere ekstremt? Sneen kommer senere og senere, indlandsisen smelter, vi får voldsommere piteraqaq i Østgrønland og det har store konsekvenser for bl.a. fødekæderne, dyrelivet og vores smukke natur. Vi kan benytte os af eldrevne busser og både, og vi kan tage cyklen og gå i stedet for hele tiden at forurene med vores biler. Hvorfor bruger vi ikke mere vand, vind og havenergi til at skabe elektricitet? Hvad er det vi venter på?

Det gør os bange og bekymrede, at vejret allerede har ændret sig så meget. Vi frygter, hvad det næste bliver.

Hvorfor ligger der skrald rundt omkring i vores gader? Det burde ikke være svært at komme af med sit affald til hverdag. Vi har ikke lyst til at svine vores smukke natur til, så vores børnebørn ikke får lov at se, den samme natur, som vil være væk, fordi vi har kvalt den i affald. Vi kan stille flere skraldespande op i byer og bygder, så vi ikke smider sit affald på gaden, så det til sidst ender i havet. Der er flere gode eksempler i vores land, hvor vi godt kan holde byer og bygder rene sammen, bl.a. i Itilleq, hvor alle tager ansvar for at der er pænt og rent. Lad os følge deres gode eksempel.

Vi er nødt til at tage ansvar for vores handlinger for at ændre dem, så vi kan hjælpe hinanden.

Hvorfor sorterer vi ikke affald? Vi kan afhjælpe de store problemer, vi har rundt omkring på landets dumpe ved at sortere alt vores affald og forbrænde det ansvarligt. Lad os finde en løsning på pladsproblemerne på dumpene, ved at fjerne ikke-brandbart materiale som fx metal, biler, og gamle vaskemaskiner. Den varme, vi generer fra forbrændingen på dumpen, kan vi bruge til at varme huse op nogle steder i landet. Så reducerer vi udledningen af CO₂.

Vi vil gerne samarbejde for at gøre noget ved klimaforandringer. Samarbejde skaber glæde, lykke og stolthed.

Hvorfor er vi ikke bedre til at genbruge vores ting? De fleste af de ting, som vi ikke gider have mere, er der andre, der kan få stor glæde af. Vi kan forny vores tøj, så det bliver smart igen. Vi kan lave kunst af genbrug. Vi kan bytte tøj og vi kan give ting vi ikke bruger mere, helt gratis til nogen, som har mere brug for det end os selv. Så er vi med til at gøre livet bedre for nogle andre.

Vi vil gerne give børn, den bedste mulige verden at vokse op i. Det har vi brug for jeres hjælp til.

Hvorfor smider vi så meget mad ud? Det er dyrt for landet og der forurener rigtig meget. Befolkningen skal tænke over deres forbrug af mad og butikkerne skal tænke over deres bestillinger. Vi kan sætte varer tæt på udløbsdato ned i pris, og det der ikke bliver solgt, kan vi give

børneinstitutioner, uddannelsessteder, hjemløse, de ældre, sportshaller og mange andre steder. Der er mange mennesker her i landet, som ikke har særlig mange penge, og som ville have stor glæde af maden. Det, der ikke kan gives til mennesker, kan gives til hundene.

I stedet for at forurene, kan vi skabe glæde, stolthed og taknemmelig i befolkningen fordi vi hjælper og tager os af hinanden.

Hvorfor bruger vi ikke de ressourcer vi allerede har i vores land? Hvis vi bruger vores dyr, vores traditioner, vores mad, vores ressourcer kan vi skabe mindre import, når alting ikke skal fragtes herop. Vi kan bruge de ting vi har lokalt til at spise, bygge og skabe. Det kan skabe stolthed at bruge vores egne traditioner og en glæde i at skabe.

Så kære Naalakkersuisut, kære borgmestre, kære voksne, kære børn og unge – skal vi ikke gøre noget ved klimaforandringerne?

Ikke at handle er ikke en mulighed. Vi ved for meget om klimaforandringer til at gøre ingenting. Vi vil gerne tage ansvar og vi vil gerne opfordre resten af landets befolkning til at tage ansvar sammen med os. Vi er så gode til at tage os af hinanden i det her land – det skal vi også være med klimaforandringer.

Sammen står vi stærkere.

Tak fordi I lyttede – nu skal vi handle – Alle kan være med til at gøre en forskel!!